

Jeg hedder Peter Nielsen.

Jeg er 58 år.



Jeg er fra Egå, jeg er født **handicappet**. Jeg kan ikke se på det høje øje men klarer mig godt det synes jeg selv. Jeg har 3 søskende som er ikke handicappet men vi har haft en god barndom sammen. Min far og mor har selv bygget vores huset, vi boede i et **sommerhus** hvor huset er nu. Jeg gik på 4 skoler som barn, den gang da jeg var færdig med gå i skole. Så kom jeg ind på en dag center som hedder Abildhus hvor jeg fik en god ven som hedder Kim, der var jeg i 3 år. Hvor jeg lavede mange ting og jeg begyndte med at spille boccia i Lavia. I 1980 så kom jeg ind på Å.S. skole hvor jeg lærte at lave billeder i mørkekammer så fik jeg et mørkekammer hjemme hos mor og far og det er far som hjælp mig hjemme og det var Svend som hjælp mig inde på Å.S. Og jeg også et sommerhus i Skæring der kom jeg meget ud selv jeg var glad for at komme ud i Skæring. I 1980 så blev jeg onkel til en dejlig dreng det er Flemming og to år efter blev jeg onkel til en dejlig pige det er Merete. Min hobby var walkie talkie og jeg med i en radioklub 20 år. I 1989 i november at begynde jeg ude på Grimhøj i parktik ind til der var en plads til mig. I 1992 flytte jeg til Mejlby for at prøve og kunne bo i en lejlighed for mig selv det kunne jeg godt. Så flyttede jeg ud til Kolt i et bofællesskab i **1993** Jeg har selv et dejligt hus i Kolt. I 1995 at flytte Grimhøj ud til Tilst hvor vi selv byggede huset som hedder Havkær. I 1996 januar faldt jeg inde i mit hus og brækkede ryggen og kom på hospitalet i 10 dage og I 1997 brækkede jeg mine ribben ude hos mor og far. Og kom på hospital igen også i 10 dage. Jeg er onkel til 3 børn det er min bror jeg er onkel til 5. Og jeg var på sommerferie nede i Gjesing der min far døde den 22 Juli i 1997 og min søster Dorit er gift med Anders som har en dreng som hedder Jakob nu er onkel til 6.

I 2004 kom jeg ud **på Bøgeskov gård**, jeg var med til at stude det på vi var 10 ude fra Havkær parken som at begynde på **Bøgeskov gård**. Jeg var ked af at jeg flyttede arbejde den gang i dag så kan jeg godt lide at være på Bøgeskov gård. Jeg er inde i montagegruppen. Hvor vi parker mange ting.